

Sion Nieuws



2 september 2022

Een uitgave van de kerkenraadscommissie van de Geloofsgemeenschap Sion te Bussum

Wim Blanken, 0294-413866, wm.blanken@hetnet.nl

Jan Mauritz, 035-6932847, secretaris.sion@gmail.com

Henk Nagel, 035-6947347, henk.nagel@kpnmail.nl

ds. Leendert W. van der Sluijs, 033-2571914, lwvdsluijs@gmail.com (eindred.)

Verschijnt vooraf aan de eerste zondag van de maand - inzenden kopij via eindredactie

Vanaf nu ontvangen alle gemeenteleden Sion Nieuws als maandbrief. In de achterliggende corona-tijd verscheen dit elke week. Maar gelukkig kunnen we weer vooruitkijken naar een nieuw seizoen waarin we elkaar (ook fysiek) kunnen ontmoeten, op zondag of op de bijbelkring of in het omzien naar elkaar. Ons driemaandelijks kerkblad 'Ontmoeting' is eigenlijk eveneens een ontmoetingsplek, de naam zegt het al. Het bijzondere van de christelijke ontmoeting is dat zij niet vluchtig is, maar blijvende waarde heeft. Wij ontmoeten elkaar omdat we door het geloof met God en elkaar verbonden zijn. Dat is heel kostbaar. Het woord ontmoeten krijgt zo zelfs een dubbele betekenis: ontmoeten is ook ont-moeten, er hoeft even helemaal niets. In het ont-moeten mogen we ontvangen, 'uit Zijn volheid, genade voor en genade na' (Joh.1:16). De kerkdienst, ons samen-zijn kan ervaren worden als een geschenk uit Gods hand. Ook ons kerkblad is daar een tastbaar bewijs van. Elk nummer is een bewaarnummer, inhoudsvol en zorgvuldig en fraai vormgegeven. We sturen u/jou Sion Nieuws als een tussentijdse manier elkaar nog meer te kunnen vinden. Met elkaar te kunnen meeleven, elkaar een handreiking te kunnen doen, iets met elkaar te delen. We hopen dat u/jij er blij mee bent en er wellicht gebruik van wilt maken. Voor de ander, voor elkaar. Tussentijds, in alle voorlopigheid, maar niet vluchtig. Om er voor God, en dus voor elkaar, te mogen zijn. (*redactie*)

Genesis en Ter Apel

Volgens de bekende -in 2020 overleden- Britse rabbijn Jonathan Henry Sacks begint de Bijbel niet met Exodus (over het politieke) maar is het eerste Bijbelboek toch echt *Genesis* (over het persoonlijke), en gaat dus het persoonlijke vooraf aan het politieke leven; gelukkig maar. Dat heeft ons in deze tijd waarin alles politiek is geworden, ook veel te zeggen. Politiek is niet alles, zo is nu wel voldoende gebleken. Laten we oprecht medelijden hebben met de heren en vrouwen politici, en hen in onze gebeden gedenken. We gaan van crisis tot crisis en van chaos tot chaos. De belangrijkste les voor nu, voor vandaag de dag: in Gods Koninkrijk gaat het éérst om gezinnen en families, waar ook ter wereld, ver weg of zo dichtbij als in Ter Apel. Vanaf Genesis gaat het om Adam en Eva met hun kinderen, dan om Noach en Abraham met hun gezinnen, en daarna om Jakob met zijn familie (hoofdstukken lang, van Gen. 27 t/m 50). Zondagavond 4 september hoop ik met de gemeente van Nijkerkerveen te lezen in Genesis 7, over Noach en zijn gezin. Ze hebben met elkaar een ark gebouwd, want God had gezegd: Ik geef nog 120 jaar genadetijd (Gen. 6:3). En over 7 dagen is het zover. Ze gaan alvast naar binnen, om de dieren te verwelkomen. 'Noach en zijn (3) zonen' staat er steeds. Zijn vrouw en 'de vrouwen van zijn zonen' worden steeds apart genoemd, opmerkelijk. Die 4 vrouwen hebben geen naam of faam, maar ze zijn wel even gelovig als Noach en zijn zonen. De brandende vraag is: Zullen er nog mensen, mannen of vrouwen, zijn die zich bij hen willen voegen? Ze krijgen een week de tijd... Of zullen ze zolang de dingen op hun beloop laten (en Gods tekens negeren) dat het te laat is ook nog maar iets te kunnen doen, er slachtoffers vallen, jong of oud? Ook de situatie in Ter Apel doet een appèl op ons. De komende tijd wil ik een preken-serie houden over Genesis. Het gaat eigenlijk om een vervolg. Vorig jaar juli ben ik begonnen bij hoofdstuk 1. (Wie de diensten in Nijkerkerveen wil terugluisteren, kan terecht op de website www.hervormdnijkerkerveen.nl.) Bij u hoop ik weer voor te gaan op **DV. 18 september**. De dienst zal in het teken staan van het begin van het winterseizoen, en waarschijnlijk zal dan Genesis 9 voorliggen. Onder het thema: 'Aan tafel onder een open hemel'. Het jaarthema 2022 van de PKN is immers 'Aan tafel' – en dat zal in het voorliggende seizoen ook voor ons het thema zijn! (*ds. Leendert W. van der Sluijs*)

Adam en Eva

‘Hoe zijn ze bedoeld?’

Er was een tijd dat ik op de basisschool met de Bijbel voor de klas mocht staan. Elke week maakte ik een klein tekstje in een vierkantje van 5x5cm. Dat dwong mij tot de essentie. Dat plakten de kindertjes in hun schrift en de rest van de bladzij was om te tekenen. Maar ja, op hun leeftijd bleef het bij *navertellen*, met het korte commentaar “zie je wel dat God van je houdt?” Big smile op de snoetjes. Wij volwassenen worden geacht te begrijpen dat in deze story ook heel veel gezegd wordt over de man-vrouw verhouding. Hoe zijn ze bedoeld, Adam en Eva? Eén van onze uitleggers is Paulus. Adam loopt voorop, hij was er nu eenmaal eerst. Hij baant de weg, en achter hem is Eva veilig. En zij? Als Eva wordt gebouwd uit zijn rib staat erbij: als zijn *kenegged*. Hebreeuws woord, dat eigenlijk te soft is vertaald met ‘hulp die bij hem past’ of ‘hulp tegenover hem’. In dat woord zit namelijk ook haar kritische functie. De vertalingen sneeuwen dat onder... Dat heeft voor veel wantoestanden gezorgd; Eva werd grof gezegd beschouwd als bestemd voor bed en keuken, en verder had ze niets in te brengen. Laat staan in de kerk zeg! Maar.. zij had tot taak om Adam op het rechte pad te houden toch? Adam en Eva wonen niet maar op één adres. Als de slang Eva aanspreekt... staat Adam erbij en hij kijkt ernaar. Sjah! wat een beschermheer. En Eva, wat doet zij? Ze was zelf al van het pad af! Dus corrigeren was er niet meer bij: ze trok hem mee, de verkeerde kant op. Nog steeds mag ze veelal haar mond niet opendoen. De veel genoemde “zwijgtekst” wordt echter slordig gelezen: het gaat daar duidelijk over *echteliëden* die tijdens de dienst in discussie raken. Dat doen ze thuis maar. En als Paulus zegt dat “het lelijk staat voor een vrouw” etc. is dat niet de scheppingsorde maar de *cultuur* die spreekt. Want vandaag staat het al lang niet meer lelijk. We kennen de vrouwelijke rechter, de vrouwelijke arts, de vrouwelijke hoogleraar – en ze doen het even goed en even slecht als de mannelijke collega’s. Verschillen bestaan alleen fysiek en misschien psychisch – dat laatste weet ik nog zo net niet. “In Christus is noch man noch vrouw” – *dat* is naar de orde van God. Zou die niet moeten heersen in de kerk? (*Trudie van der Spek – Begemann*)

Groene fiets- of autotocht

Door de stikstofcrisis staat het boerenbedrijf volop in de belangstelling. De Groene Golf organiseert op **zaterdag 10 september** a.s. een fietstocht langs drie boerderijen, zodat u kennis kunt maken met enkele boeren, hun werk en hun inzichten wat betreft stikstof, klimaat en onze gezamenlijke toekomst.

We starten de fietstocht om **11.00 uur** bij de Spieghelkerk en brengen vervolgens een bezoek aan de volgende boerenbedrijven (de tijdstippen zijn richttijden):

11:30 tot 12:30 uur: Fam. Rebel, Naardermeer 24, Hilversum. Dit is al ruim 20 jaar een biologische boerderij met melkvee.

13:00 tot 14.30 uur: De Groene Griffioen, Lange Muiderweg 18A, Weesp. Dit is ook een biologische boerderij met melkvee, kippen en enkele varkens. Ze maken kaas en hebben een winkel waar je o.a. kaas en vlees kunt kopen. Er is ook een pluktuin waar vooral veel groenten en wat fruit geteeld worden en waarvan je lid kunt worden.

15:00 tot 16.00 uur: Fam. De Graaf, Amsterdamsestraatweg 61, Naarden. Dit is onderdeel van een groot traditioneel melkveebedrijf. Op de Naardense vestiging staan vooral jong melkvee en wat runderen die binnenkort gaan werpen.

De totale lengte van de tocht is ca. 26 km. De bedrijven zijn ook met de auto te bereiken, dus degenen die liever niet fietsen kunnen met de auto meedoen. Als u wilt kunt u ook een deel van de tocht meedoen. Wilt u zelf een boterham meenemen? We willen lunchen bij de Groene Griffioen. Daar kunt u koffie of thee krijgen, en er zijn frisdranken te koop. Om de kosten te dekken vragen we u een vrijwillige bijdrage van om en nabij € 10 per deelnemer over te maken naar NL 13 RABO 0117078336 t.n.v. JM Koelewijn onder vermelding van 'Fietstocht 10 september'. U kunt uw bijdrage contant voldoen op de dag zelf. Als u mee wilt doen, kunt u zich aanmelden bij Albert Minekus (albert@minekus.com of 06-5108 9950). Geef dan ook op of u meefietst of liever met de auto gaat. (*werkgroep De Groene Golf*)