

# Sion Nieuws



30 december 2022

**Een uitgave van de kerkenraadscommissie van de Geloofsgemeenschap Sion te Bussum**

Wim Blanken, 0294-413866, [wm.blanken@hetnet.nl](mailto:wm.blanken@hetnet.nl)

Jan Mauritz, 035-6932847, [secretaris.sion@gmail.com](mailto:secretaris.sion@gmail.com)

Henk Nagel, 035-6947347, [henk.nagel@kpnmail.nl](mailto:henk.nagel@kpnmail.nl)

ds. Leendert W. van der Sluijs, 033-2571914, [lwvdsluijs@gmail.com](mailto:lwvdsluijs@gmail.com) (eindred.)

- verschijnt vooraf aan de eerste zondag van de maand / inzenden kopij via eindredactie -

We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier  
elkaar een handreiking te kunnen doen, of iets met elkaar te delen.

## 2 x 3 getuigen

“Hierin is de liefde van God geopenbaard dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft...” (1 Johannes 4:9)

God gaf Zijn Zoon aan Israël. Geboren werd Hij, in Bethlehem – Hij zal de nieuwe koning zijn, koning van Israël. Wijzen uit het Oosten hebben Zijn ster gezien, in Jeruzalem werd navraag gedaan. Wij zijn gekomen om het koningskind te aanbidden. En koning Herodes weet als geen ander dat het om een nieuwe koning moet gaan. Deze koning van Israël zal niet alleen koning in Israël zijn, daar óók, maar vérder nog, in heel de wérelde... God heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden... Dat is het nieuwe van de komst van Jezus. Hij is voor Israël bestemd, maar ook voor de wereld. Hij zal gezonden worden, eropuit gezonden.

Gezonden zoals ooit Mozes gezonden werd tot de farao. Om Israël te bevrijden, uit de harde slavendienst, uit elke slavernij, dat ze in vrijheid zouden leven. Daarvoor werd Mozes gezonden (Ex. 3:10 ‘Nu dan, ga. Ik zal u naar de farao zenden’). Daarvoor werd Mozes eens uit het water getrokken.

En nu is Jezus gezonden. Johannes getuigt over Hem: ‘Hij kwam, niet door water alleen – zoals Mozes – nu door water *en bloed*’ (1 Joh. 5:6), Hij werd ertoe geboren, uit Maria. Om uitgezonden te worden. Om ook te bevrijden, zoals Mozes deed: Israël, en ook de wereld.

En nu hebben we 2 x 3 getuigen, zegt Johannes. 3 in de hemel: ‘de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één’ (1 Joh. 5:7), de Drie-eenheid.

En er zijn ook 3 getuigen op aarde (1 Joh. 5:8). Allereerst opnieuw de *Heilige Geest*, die van begin af aan scheppend aanwezig wilde zijn, broedend als een vogel, bevruchtend. De Geest van God zweefde over de watervloed, de oervloed – en God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. Het eerste licht, en waar licht is kan ook leven komen. De Geest, Hij is er de eerste getuige van.

Maar, zegt Johannes, dan zijn ook *het water* en *het bloed* (het leven) de andere twee getuigen! En deze drie zijn ook één (1 Joh. 5:8). Het water, het werd zelfs Mozes tot leven, en het bloed, gebóren worden, het is te mogen leven.

Johannes getuigt: Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard dat God Zijn eniggeboren Zoon - die van Israël - in de wereld gezonden heeft, opdat (zo gaat het verder) *wij zouden leven door Hem*. Alles getuigt ervan, zowel in de hemel als op de aarde! En wie God liefheeft, ‘Die geboren deed worden’, die mag ook zelf ‘uit God geboren zijn’ (1 Joh. 5:1). Om in God te blijven, Hem toe te behoren. Dat is het echte leven. Van God te mogen zijn.

En wie weet..., zoals God Zijn Zoon zond in de wereld, zo zendt Hij ook ons..., in diezelfde wereld. Om te redden waar er iets te redden valt. Redden uit het duister.

‘O Jezus, wil dan mijn zonneshijn, mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn. Dan heb ik niets te vrezen.’ Deze regels van het oude kerstlied helpen ons ook dit jaar over de drempel van oud naar nieuw. Ze vormen een gebed, voor al onze levens-dagen.

Van harte een hoopvol en liefdevol 2023 toegebeden!

Ds. Leendert W. van der Sluijs



## Danken voor tegenspoed

Opperrabbin Binyomin Jacobs schreef onlangs samen met de jonge Nederlandse ondernemer Rik Bokelman, een boek over de eerste vijf bijbelboeken, de Thora. De Thora is eigenlijk de hele Bijbel in een notendop. Alles staat er al in. Profeten en psalmen gaan erop terug, verwijzen ernaar. Binyomin Jacobs, de bekende opperrabbin uit Amsterdam, geeft er uitleg bij en de ondernemer stelt zijn vragen erbij. Het boek is een prachtig geheel geworden. Leerzaam, en onderhoudend geschreven. Ze hebben het eenvoudig ‘Rab & Rik’ genoemd: Rab is de rabbijn en Rik is Rik Bokelman. Ze werden vrienden toen ze elkaar tegenkwamen op een vliegveld in Kiev. Rik was zijn koffer kwijtgeraakt. ‘Hij oogde zielig. En zo is ons contact ontstaan,’ vertelt de opperrabbin smeug.

Hieronder volgt een hier en daar ingekort fragment uit het boek. Over hoe je G’d (de Joodse schrijfwijze van het woord God) kunt danken voor tegenspoed:

“Er wordt verteld dat twee beroemde broers, Reb Zoesje en Reb Elimelech, op weg waren naar hun Rebbe (rabbi/rabbin). Ze begrepen niet hoe je G’d kunt danken voor tegenspoed. Accepteren is begrijpelijk, maar danken? Ze legden deze vraag voor aan hun Rebbe. Maar de Rebbe antwoordde dat ze deze vraag beter konden voorleggen aan ene Jankele die zich op dat moment in de synagoge bevond.

Ze gingen naar de synagoge en vragen wie Jankele is. Jankele bleek een oude, straatarme en ziekelijke man te zijn. Zijn echtgenote was recentelijk overleden en al hun kinderen waren op jonge leeftijd gestorven. Met andere woorden: Hij was één brok misère! Zij gingen dus naar Jankele in de veronderstelling dat Jankele een groot geleerde zou zijn omdat de Rebbe hen naar hem had doorverwezen. Maar dat bleek niet te kloppen. Hij was verre van geleerd. Toen ze hem dan ook benaderden en hem aangaven dat de Rebbe hen naar hem had doorverwezen om een vraag te beantwoorden, gaf hij zelf aan dat zijn kennis minimaal was. Maar ja, als de Rebbe heeft gezegd dat de vraag aan hem moet worden voorgelegd, vraag dan maar. ‘Hoe kan het,’ vroegen ze, ‘dat een mens G’d evenzeer moet danken voor tegenspoed als voor voorspoed?’ Hij beantwoordde de vraag niet, maar zei: ‘Ik begrijp niet dat jullie deze vraag aan mij moeten voorleggen. *Ik ben hier in de synagoge, ik dank G’d, ik ken geen tegenpoed!*’”



Rik in gesprek met Rab(bijn Jacobs)