

Sion Nieuws



6 april 2024

een uitgave van de kerkenraadscommissie van de Geloofsgemeenschap Sion te Bussum

Wim Blanken, 0294-413866, wm.blanken@hetnet.nl
Jan Mauritz, 035-6932847, secretaris.sion@gmail.com
Henk Nagel, 035-6947347, henk50nagel@hotmail.com
ds. Leendert W. van der Sluijs, 033-2571914, lwvdsluijs@gmail.com

- verschijnt aan het begin van de maand -

We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier
elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen.

Ter overweging

In de lijdenstijd waren we 40 dagen onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen. De tijd tussen Pasen en Hemelvaart is er ook een van 40 dagen. Evangelist Lukas schrijft erover in Handelingen 1: *'Jezus heeft zichzelf, nadat Hij geleden had, levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd, en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.'* Langer dan een maand was de Opgestane nog op aarde. Het getal 40 betekent in de Bijbel beproeving. Voor ons gaat opstaan tot nieuw leven niet vanzelf. Het is als opnieuw leren lopen. Stapje voor stapje.

De Duitse predikant Wilhelm Busch vertelde eens het volgende: 'Het was vlak na de oorlog. De directeur van een gymnasium liet mij bij zich komen: "Dominee, ik heb hier vijftien jongens. Die hebben in de oorlog eindexamen gedaan. Maar dat is niet geldig. Ze moeten nog een half jaar onderwijs volgen. Het zijn voormalige luitenanten van de luchtmacht, eerste luitenanten van de artillerie en dergelijke. Zij hebben er natuurlijk flink de smoor in, dat ze weer in de schoolbanken moeten zitten. Wilt u hen godsdienstonderwijs geven?" Ik heb ja gezegd – en ben er met angst en beven heengegaan. Daar zitten ze in hun afgedankte uniformen: in kruitdamp grijs geworden soldaten. "Goedendag!", begroet ik hen. "Ik kom hier godsdienstonderwijs geven." Ik ben nog maar net aan mijn inleiding begonnen, als er al iemand opstaat en losbarst: "Hoe kan God zo'n vreselijke oorlog toelaten?!" En een ander gaat verder: "Waar is Gods liefde dan?! Die zwijgt toch, als er miljoenen Joden vergast worden!" En zo gaat het verder. De vragen branden los. Ten slotte steek ik mijn hand op en zeg: "Ogenblikje! Jullie gaan tekeer als een blinde met zijn stok die nog wanhopig een weg probeert te vinden. Zo over God spreken heeft totaal geen zin! God is dan volledig onbekend en verborgen. Hij heeft zich geopenbaard in Jezus. Voor we verder gaan, moeten we eerst eens kijken wie Jezus is. Mijne heren, voordat u een discussie begint, moet u eerst kennis nemen van de openbaring van God. Daar gaan we ons dus mee bezighouden." Aan één stuk door lezen we over zijn sterven en opstanding. Dat uur is voor mij onvergetelijk, als daar opeens die grote stilte valt, terwijl één voorleest en de anderen luisteren. Onze adem stokt vanwege de grote daden van God in Jezus – en ze zijn zo diep geraakt, dat hun dwaze gediscussieer hen in de keel blijft steken. Ze noemden zich christen – maar hadden geen idee wie de levende God is die zich in Jezus openbaarde.'

Daarom houden we het oog gericht op Jezus, als Redder en Gids, en Volhouder (Hebr. 12:2).
Om al luisterend Hém te kennen en de kracht van Zijn opstanding.

Ds. Leendert W. van der Sluijs

**Diensten van Sion in april/mei, in de Spieghelkerk
aan de Nwe 's Gravelandseweg 34 te Bussum**

zondag 7 april, 17.00 uur, ds. J.P. Ouwehand (Ipendam)

zondag 14 april, 17.00 uur, ds. H.E. Dankers (De Bilt)

zondag 21 april, 17.00 uur, ds. E.C. de Waard (Amstelveen)

zondag 28 april, 17.00 uur, ds. T.W. van Bennekom (Goes)

zondag 5 mei, 10.30 uur, ds. L.W. van der Sluijs (dienst van wijkgem. Spieghelkerk)

zondag 5 mei, 17.00 uur, ds. E.G. de Kruijf (Maarssen)

Meeleven

Op 5 april is de moeder en schoonmoeder van Henk en Lydia Nagel in de gezegende leeftijd van 98 jaar overleden. Boven de rouwbrief staat een regel uit Psalm 3: 'Gij HEER', alleen Gij zijt Verwinnaar in den strijd, en geeft Uw volk den zegen.' (vers 4, oude berijming) Na een periode van afnemende krachten en een kortstondig ziekbed is Metje Elisabeth Nagel - Nagel 'in vertrouwen op haar HEERE en Heiland thuisgehaald', zo berichten de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Een Paasgetuigenis. Gods kinderen ontslapen om in heerlijkheid te ontwaken! We bidden Henk en Lydia van harte Gods ontfermende nabijheid en sterkte toe in het gemis. Om getroost te zijn door het Evangelie van kruis én opstanding.

Jarige

D.V. 24 april is Gerda Verkuil jarig. We wensen haar van harte Gods zegen toe in het nieuwe levensjaar. Biddend mogen we onze levensweg gaan. Bijvoorbeeld met woorden van kerkvader Augustinus: *Mogen wij een levend voorbeeld zijn van Uw verlossende liefde. In Uw handen, o Heer, leggen wij ons leven, onze dromen, onze hoop en onze zorgen. Leid ons, bescherm ons en zegen ons altijd, totdat wij in Uw eeuwige aanwezigheid mogen zijn, en genieten van de volmaakte gemeenschap met U.*

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen
daalde d'engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen
in leven, of dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Bijbelkring deze maand

In het boek Openbaring lezen we verder op 16 april.
We komen van 20.00 – 22.00 uur samen in het Spieghelhuis.
Welkom!