

Sion Nieuws



1 juni 2024

een uitgave van de kerkenraadscommissie van de Geloofsgemeenschap Sion te Bussum

Wim Blanken, 0294-413866, wm.blanken@hetnet.nl
Jan Mauritz, 035-6932847, secretaris.sion@gmail.com
Henk Nagel, 035-6947347, henk50nagel@hotmail.com
ds. Leendert W. van der Sluijs, 033-2571914, lwvdsluijs@gmail.com

- verschijnt aan het begin van de maand -

We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier
elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen.

Ter overweging

Laat ons bidden

Over de eerste Joodse christenen in het jaar 33 te Jeruzalem lezen we in Handelingen 2 dat ze ‘volhardden in de leer van de apostelen, in de onderlinge gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden’. Dat het gebed als laatste wordt genoemd, is opmerkelijk. Om te kunnen blijven bidden hebben we het Woord, elkaar en het sacrament nodig.

Om te kunnen blijven bidden worden we a.s. zondag 9 juni genodigd: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’...

En om te kunnen blijven bidden, hebben we elkaar als gemeente hard nodig...

Om te kunnen blijven bidden, hebben we de Bijbel nodig...

Om te kunnen blijven bidden dus!

Het boek ‘In het licht van Zijn aangezicht’ van Abraham Joshua Heschel gaat over bidden. Heschel schrijft:

“Bidden is acht slaan op *het wonder*. Gebed is ons antwoord op de onvoorstelbare verrassing van het leven. Op onze aarde zijn er de bergen, in gepeins verzonken, er zijn de bloemen, in hun nederigheid – met een wijsheid groter dan elk alfabet –, er zijn de wolken die voortdurend sterven terwille van Zijn heerlijkheid. En temidden daarvan *wij*, met onze haat, onze hoon, ons gehuil. Tegenover de heerlijkheid in de natuur voelen we ons plotseling beschaamd over ons gekerm en gekrakeel. Wat is leven een genante zaak! Hoe vreemd staan wij in de wereld en hoe aanmatigend is ons optreden. Er is slechts één ding dat ons werkelijk overeind kan houden: dankbaarheid. Dankbaarheid voor het feit dat we getuige mogen zijn van het wonder van leven. Dankbaarheid voor het onverdiende voorrecht om te mogen dienen, aanbidden en een taak vervullen. Dankbaarheid maakt onze ziel groot.

Vaak echter ontbreekt ons de kracht om dankbaar te zijn, de moed om te antwoorden, de juiste gedachte om te kunnen bidden. Daarom smeken wij God om redding. Bidden is aankomen bij de grens: Van U is het Koninkrijk. Neem weg van mij alles wat Uw rijk niet kan binnengaan.”

Om te volhardden in dit gebed lezen we samen het Woord, volhardden we in gemeente-zijn, vierten we het sacrament van het Heilig Avondmaal... Bidden we in Jezus’ naam.

Ds. Leendert W. van der Sluijs

**Diensten van Sion om 17.00 uur in juni/begin juli
in de Spieghelkerk aan de Nieuwe 's Gravelandseweg 34 te Bussum**

zondag 2 juni, ds. L.W. van der Sluijs (dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal)

zondag 9 juni, ds. L.W. van der Sluijs (viering van het Heilig Avondmaal)

zondag 16 juni, ds. H.J.P. de Pater (Nieuwegein)

zondag 23 juni, ds. W.H.B. ten Voorde (Nunspeet)

zondag 30 juni, ds. R.R. Eisinga (Katwijk aan Zee)

zondag 7 juli, ds. L.W. van der Sluijs

Jarigen

Op D.V. 25 juni is mw. D. Versteeg – Wallet jarig en op 6 juli mw. J. den Hertog – de Bruin.
We wensen hen een fijne gedenkdag toe en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

EEN JOODS GEBED

Stel vrede, goedheid en zegen,
genade, verbondenheid en erbarmen
over ons en over heel Uw volk Israël.
Zegen ons, onze Vader, ons allen als één,
in het licht van Uw aangezicht,
want in het licht van Uw aangezicht
hebt Ge ons gegeven, Heer onze God,
de Tora ten leven, en de liefde tot verbondenheid,
gerechtigheid en zegen,
erbarmen, leven en vrede...

**Wie met
lege
handen staat
kan ze
vouwen**

visje

Bijbelkring deze maand

In het boek Openbaring lezen we verder op 18 juni.
We komen van 20.00 – 22.00 uur samen in het Spieghelhuis.
Welkom!