

Sion Nieuws



5 juli 2024

een uitgave van de kerkenraadscommissie van de Geloofsgemeenschap Sion te Bussum

Wim Blanken, 0294-413866, wm.blanken@hetnet.nl
Jan Mauritz, 035-6932847, secretaris.sion@gmail.com
Henk Nagel, 035-6947347, henk50nagel@hotmail.com
ds. Leendert W. van der Sluijs, 033-2571914, lwvdsluijs@gmail.com

- verschijnt aan het begin van de maand; deze zomereditie is voor **twee maanden** -
We verzorgen actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier
elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen.

Ter overweging - Het spreken van God

God heeft twee manieren om met ons te spreken. Met Abram spreekt Hij **eerst in zijn tent**. 'Wees niet bevreesd, Ik ben voor u een schild en uw loon zeer groot.' (Gen. 15:1). Dat is Zijn gewone handelwijze. Hij gaat huiselijk met de mens om en spreekt met Abram als een vriend en bijna als een gelijke. Dat is 'de vleeswording van het Woord', Gods menselijkheid, zo lag ook Jezus later in de kribbe en ging hij drie jaar lang met zijn discipelen en met andere mensen om. - Wanneer God zo doet, dan maakt Hij zich gering en is nederig. Zijn taal is als die van mensen en Hij geeft er als 't ware zelf aanleiding toe, dat deze Hem niet geloven. Abram zegt namelijk bijna oneerbiedig: 'Here, Here, wat zult Gij mij géven?!' (Gen. 15:2) Met andere woorden: Gij kúnt mij niets geven. Want Abram heeft geen land en geen kind.

God spreekt tot ons, als Hij tot ons komt door de Heilige Schrift (die wij naast andere boeken op een plank kunnen zetten). Zo doet Hij, als Hij gewone mensen opdracht geeft om ons Zijn evangelie te preken. Dan is Hij met ons samen in ons huis of wij met Hem in Zijn huis. En daar is niets geweldigs of opzienbarends in die samenkomsten. Ze zijn zo gewoon dat wij ze soms verachten en weinig acht slaan op wat God op die manier tot ons zegt.

Maar dan kan het gebeuren dat Hij ons, evenals Abram, **uitleidt naar buiten** (zie Genesis 15:5). Het is dezelfde God. Maar wat een majesteit opeens! Hij die zich zojuist nog gewillig boog om onze tent of onze huisdeur binnen te gaan, staat nu onder Zijn eigen dak, het werk van Zijn handen. Zijn taal wordt anders: *Tel de sterren, als je ze tellen kunt*. God heeft sacramenten om Zijn woord te bevestigen. Alles kan Hem daarbij dienen: het water, het brood, de wijn, de sterren. Daarmee gaat Hij dus min of meer naar buiten, hoewel Hij zich meestal dicht bij de nederigheid en de huiselijkheid van Zijn woord houdt. Maar dat Hij toch *naar buiten* gaat en ons ongeloof tegemoet wil komen en beschamen tegelijk, dat leren we uit deze geschiedenis van Abram. De sterrenhemel staat Hem ten dienste. Voor Hem is het niet nodig dat Hij zich zo klein en verachtelijk maakt, zoals Hij dat meestal doet. Hij doet het alleen om ons. Als Hij zich opricht, is het sterrendak Hem nog te laag. Zou Hij Abram niets kunnen geven?! Geen zoon en geen land?

Wanneer wij door God zo mee naar buiten worden genomen, moeten wij ons wel gering en beschaamd voelen. Beschaamd omdat wij Hem niet hebben geloofd, toen Hij zich voegde tot onze geringe bestaan. Maar wij zullen dat nog veel meer zijn, als wij bedenken *waarom* God er een welbehagen aan heeft om zich tot nederigen te voegen. Weet Abram wat het betekent *een zoon* te hebben? Het wil voor God zeggen: Zijn Zoon te moeten *geven*. Wat dat wil zeggen, zal Hij Abram nog moeten leren, als Hij hem een zoon geschonken heeft. Dan komt het bevel: Neem uw zoon, en offer hem (Gen. 22:2)...

O. Noordmans (uit: Gestalte en Geest, 1955; enigszins gewijzigd)

Diensten van Sion, om 17.00 uur, in juli/augustus - in de Spieghelkerk aan de Nieuwe 's Gravelandseweg 34 te Bussum

zondag 7 juli, ds. L.W. van der Sluijs
zondag 14 juli, ds. C.C.J. van der Dussen (Ede)
zondag 21 juli, ds. B. de Borst (Putten)
zondag 28 juli, de heer A. Verstoep (Barneveld)
zondag 4 augustus, ds. A. van Hees (Apeldoorn)
zondag 11 augustus, ds. W.H.B. ten Voorde (Nunspeet)
zondag 18 augustus, ds. G.J. Mantel (Woudenberg)
zondag 25 augustus, ds. H.F. Klok (Nijkerk)
zondag 1 september, ds. L.W. van der Sluijs

Jarigen in juli en augustus

D.V. 6 juli is mw. J. den Hertog – de Bruin jarig en op 26 juli de heer W.M. Blanken; op 20 augustus mw. G.J. van de Velde – van Scherpenzeel, op 22 augustus mw. H.C. van Poortvliet – Lucas, op 25 augustus de heer J. den Hertog, en op 31 augustus mw. G. van Campen – Honing. We wensen hen van harte Gods zegen toe in het nieuwe levensjaar. Biddend onze levensweg gaan, het kan met woorden van kerkvader Augustinus: *Mogen wij een levend voorbeeld zijn van Uw verlossende liefde. In Uw handen, o Heer, leggen wij ons leven, onze dromen, onze hoop en onze zorgen. Leid ons, bescherm ons en zegen ons altijd, totdat wij in Uw eeuwige aanwezigheid mogen zijn, en genieten van de volmaakte gemeenschap met U.*

Afscheid Hennie en Tineke

Wat hebben wij genoten van ons afscheid in de Wilhelminakerk. De speeches, het op ons lijf geschreven lied met orgelspel, de attenties, lieve woorden, de bloemen en mooie dozen met persoonlijke kaarten zijn ontzettend gewaardeerd. De kaarten zullen wij nog vaak door onze handen laten gaan en ons herinneren aan de mooie jaren op het Kerkelijk Bureau. Alle mensen die deze middag mogelijk hebben gemaakt danken wij voor alle goede zorgen. Voor maar ook achter de schermen. Zo niet vanzelfsprekend. Ook willen wij iedereen danken met wie wij de afgelopen jaren mochten samenwerken en contact hebben gehad. Organisatorisch, praktisch, zakelijk maar ook vaak persoonlijk. Het was een voorrecht om Ada Smees en Wilma Parhan de afgelopen maanden een kijkje in de keuken te kunnen laten nemen van het Kerkelijk Bureau. Wij wensen Ada en Wilma een fijne toekomst op het KB met veel werkplezier!
Een warme groet van *Hennie en Tineke*

er is een zegen
in vermindering
van kracht

we worden vervuld
van een vreemde
vrolijkheid

we gaan de dag
tegemeet

Geert Boogaard, in 'Met dank aan de Joden', uit het gedicht: Bij het ouder worden