

Sion Nieuws



4 januari 2025

een uitgave van de kerkenraadscommissie van de Geloofsgemeenschap Sion te Bussum

Wim Blanken, 0294-413866, wm.blanken@hetnet.nl
Jan Mauritz, 035-6932847, secretaris.sion@gmail.com
Henk Nagel, 035-6947347, henk50nagel@hotmail.com
ds. Leendert W. van der Sluijs, 033-2571914, lwvdsluijs@gmail.com

- verschijnt aan het begin van de maand -

We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier
elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen.

Ter overweging

‘Zie, Ik maak iets nieuws’ (Jes. 43:19a)

Aan het begin van een nieuw jaar zouden we de vraag kunnen stellen of misschien toch niet alles bij het oude blijft. We weten immers wel ongeveer wat we kunnen verwachten... Toch wordt er in de Bijbel echt over ‘iets nieuws’ gesproken. Johannes de Doper en Jezus laten horen: het Koninkrijk van God is nabij! Er is nieuw perspectief!

Ook door de mond van de profeet Jesaja liet God het al weten: ‘Zie, Ik maak iets nieuws. Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Ik zal water geven in de woestijn.’ Ook de woestijn zal nog vruchtbaar land zijn.

Is het dáárom dat Johannes de Doper zich de roepende in de *woestijn* wist? Is het dáárom dat Jezus in de woestijn 40 dagen lang door satan verzocht zou worden? Vast en zeker! Eerder gaf God al een weg door de zee en door de Jordaan. Een- en andermaal een wonder. Het nieuwe van God is de weg door de woestijn. Een weg voor de lange duur en genoeg water om te drinken. Dat waar je niet buiten kunt.

Bent u bekend met woestijnervaringen? ‘Zie, Ik maak iets nieuws,’ zegt God. Er zal steeds een weg zijn om te gaan. Je zult er niet in omkomen.

Ook dit jaar is een nieuw jaar met het nieuwe van God. Maar hoe die nieuwe weg er komt? Maak ruim baan! Ruim baan voor God!

Vruchten van bekering zijn: geloof, hoop en liefde. Kinderen van Abraham zijn zij die leven in *geloof* en met verlangen. En daar waar het op *liefde* aankomt, tot God en de naaste, daar wordt het kaf van het koren gescheiden. Wie als een boom aan water staat geplant – al was het midden in de woestijn – die hoeft niet te *wanhopen*, zal vruchtdragen op Gods tijd, en hoeft de bijl aan de wortel, die aan alles een einde maakt, niet te vrez.

Er is een Roepende, in de woestijn. ‘Keer u om.’ Hij bedoelt u. ‘Keer u tot Mij. Dan gaan we samen verder. Wordt nog eens de aarde weer tot paradijs...’

Ds. Leendert W. van der Sluijs

**Diensten van Sion om 17.00 uur in januari/ begin februari 2025
in de Spieghelkerk aan de Nieuwe 's Gravelandseweg 34 te Bussum**

zondag 5 januari, ds. L.W. van der Sluijs (nieuwjaarsontmoeting na de dienst)

zondag 12 januari, ds. F. van den Bosch (Huizen)

zondag 19 januari, ds. A. de Wit (Voorthuizen)

zondag 26 januari, ds. H.F. Klok (Nijkerk)

zondag 2 februari, ds. L.W. van der Sluijs



Welkom op de GZB-dag 2025

Het duurt nog even, maar noteer nú alvast de datum:

D.V. zaterdag 15 maart in de Basiliek in Veenendaal

De GZB-dag is niet alleen een inspirerende dag voor volwassenen, maar ook voor kinderen en jongeren valt er genoeg te beleven. Er is bijvoorbeeld een extra tienerevent in de avond. Het thema is 'Deel je leven'. Door verhalen uit Latijns-Amerika ontdekken we hoe God ons roept om ons leven en geloof met anderen te delen. Blijf op de hoogte via www.gzb.nl/gzbdag.

Ina Klaassen

Ruth

Zes volle maten, bijna zeven maten
gaf hij mij van zijn pas gedorste graan.
Mét zijn belofte die ik heb verstaan,
heb ik hem in de schemering verlaten.

Zes maten, dat betekent: wacht nog even,
maar in zijn ogen was het volle ja.
O Bethlehem, o veld van Efratha
waar ik gebukt ging om te kunnen leven.

Zes maten glanzend koren in de morgen!
Wat brengt dan wel de dag en avond voort?
Vandaag reeds overlegt hij in de poort.
Hij is de lossen en ik ben geborgen!

Jo van Veen - Nusmeijer

Bijbelkring deze maand

In het boek Openbaring lezen we verder op 14 januari.
We komen van 20.00 – 22.00 uur samen in het Spieghelhuis.
Welkom!